

ADJÖ NYA MODERATERNA!

Nu är den nya moderatledningen på plats och jag är övertygad om att den har alla förutsättningar att utveckla partiet och bidra till att vitalisera Alliansen för att utmana regeringen och vinna väljarnas förtroende i valet 2018.

Jag är väl medveten om att jag tillhör den tidigare epoken, men kan ändå inte avhålla mig från att komma med några inspel.

Även om det är ett basalt påpekande så måste ett politiskt parti i första hand utgå från samhällsproblemen. Hur människor upplever samhället och vad som kan bli bättre. Med en medielogik som fokuserar på det parlamentariska läget och det politiska spelet är det ibland lätt att glömma detta. Låt Stefan Löfven fastna i detta nät så kan Moderaterna lyssna på människors berättelser och utveckla politiken!

Det var så Moderaterna gjorde inför valet 2006. Utan skyggglappar ifrågasatte vi oss själva och våra världsbilder. Bara så kunde vi förmå oss att - på riktigt - svara på frågan om vilka problem Sverige egentligen hade. Ur detta föddes en ny samhällsanalys som mynnade ut i arbetslinjen och Sveriges nya arbetarparti.

Det viktiga nu är att göra det igen. Sverige 2015 ser annorlunda ut och har andra utmaningar. Då måste analysen och reformagendan också vara en annan. Så om jag ödmjukt får skicka med något råd så är det att mentalt ta adjö av Nya Moderaterna.

Med detta menar jag inte att överge "nya" i dess kulturella mening; att vara öppen, lyssnande och beredd till ständig omprövning. Det vanliga är att logiken i partier är den omvända; att vara fast i det förflutna och att ständigt bekräfta hur rätt man alltid haft. Jag menar heller inte att kasta allt överbord. Att driva en ansvarsfull ekonomisk politik, att se hela Sverige och att alla jobb behövs är fundamentala byggstenar framåt.

Det viktiga är att inte känna sig bunden av den analys som präglade Moderaterna under epoken 2003-2015. Redan i sitt installationstal tycker jag att Anna Kinberg Batra markerade detta, bland annat genom en ny ton i synen på ett svenskt Nato-medlemskap.

I dessa tankeprocesser är det viktigt att ta in de förändringar som sker i vår omvärld och som påverkar villkoren för oss alla. När GUD i form av globalisering, urbanisering och digitalisering plöjer fram och förändrar samhället och villkoren för oss människor så måste politikens uppgift utvecklas. Kunskapsbegreppet blir ett annat, den privata tjänstesektorn viktigare och vårt samhälles förmåga att uppmuntra och ta vara på olikhet och att främja innovation och jobbskapande blir än mer centralt.

Med tanke på hur världen ser ut blir integrationspolitiken avgörande. Arbetslinjen är givetvis en viktig utgångspunkt, men det är viktigt att inte rådås en diskussion om hur vi ökar effektiviteten och legitimiteten i hela asylkedjan. Kristdemokraterna har här väckt viktiga frågor.

Så, bevara det som är värt att bevara i den tid vi lever, men låt inget vara heligt. Välkommen nästa samhällsutmaning! Detta perspektiv tror jag är vägen till att vinna förtroende och val.